

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden. (Ps. 23)



WIJ GEDENKEN DANKBAAR

DE HEER

## ROBERT VAN EGGELEN

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA - SUZANNA ROKEGEM**

geboren te Couillet op 12 januari 1920 en god-  
vruchtig overleden te Sint-Maria-Lierde op 27  
april 1991, in extremis gezalfd met het H. Oliesel

Een mens zoekt in zijn leven altijd naar een  
thuis, geborgen en veilig, waar genegenheid en  
goedheid te vinden zijn. Deze thuis heeft Robert  
opgebouwd voor zijn gezin. Hoewel hij zelf niet  
altijd kon genieten van een zorgeloze gezond-  
heid, schonk hij toch alle aandacht en hulp aan  
zijn echtgenote, toen deze door ziekte was ge-  
troffen. Op haar beurt heeft zij Robert lange  
tijd geduldig bijgestaan en van al het nodige  
voorzien om zijn lijden te verlichten, vooral de  
laatste jaren, toen hij bedlegerig was. Beiden  
wisten uit ervaring hoe sterk zieke mensen op  
hulp van anderen zijn aangewezen. Dat heeft  
hen dicht bij elkaar gebracht, in goede en kwade  
dagen.

Onrustig is ons mensenhart, tot het zijn rust  
vindt in God. Gesterkt door Christus, die hij  
tijdens de paasdagen nog mocht ontvangen in  
de paascommunie, heeft Robert vrij onverwacht  
de grote overtocht ondernomen naar de uitein-

delijke vrede. In de prelatie van de liturgie voor  
de overledenen belijden wij: "Als ons aardse  
huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus  
al een plaats voor ons bereid in uw huis, God,  
om daar voorgoed te wonen". Wij bidden dat  
Robert nu zulke thuis mag vinden, om voor  
eeuwig in Gods liefde en geluk te delen.

Mijn dierbare echtgenote, hoezeer wil ik u dan-  
ken voor uw liefde en uw trouwe zorg voor mij.  
Voor u, mijn kinderen, bevat mijn laatste groet  
de wens dat het u goed moge gaan, en dat gij  
één blijft in bekommernis voor moeder. Dank ook  
aan mijn goede burens, en aan allen die mij van  
dag tot dag verzorgden en bijstonden. Er is  
zoveel gedaan, dat mijn lijden heeft verzacht.

Heer, wil onze dierbare overledene opnemen  
bij U, en geef hem een plaats die uw Zoon Jezus  
aan ons allen heeft beloofd.

### De families VAN EGGELEN, ROKEGEM, CATERNANG en DE CUBBER,

danken U voor de bliken van christelijk  
medeleven en voor uw gelovig gebed.

---

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59