



*Dit zijn de korte winterdagen.*

*Adventsverwachting heet ons lied.*

*Geef, Heer, de kracht om 't leed te dragen  
en leer ons mensenharten vragen  
om steun en troost in ons verdriet.*

Gij die hem gekend en bemind hebt

gedenk DE HEER

**Roger Vaneghem**

echtgenoot van Mevrouw  
Julienne Maes

Geboren te Geraardsbergen op  
29 oktober 1920 en godvruchtig overleden  
in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op  
26 november 1995, gesterkt door het  
H. Sacrament der zieken.

---

db\_druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Een rustige goede man is ons ontvallen. Een man die vele vrienden kende en bij iedereen zich best geborgen en gedragen wist.*

*Hij hield enorm veel van Julienne, van zijn dochter en kleinkinderen. Hen gelukkig weten was zijn trots en zijn vreugde.*

*In zijn laatste maanden heeft Roger veel geleden, met een verschil van enkele maanden werd hij tweemaal geopereerd en werd zijn toestand heel kritiek.*

*Uiteindelijk heeft zijn sterke vitaliteit en zijn grote levenswil moeten wijken voor de onafwendbare dood.*

*Heer onze God, wij bidden U, laat dit voltooide leven van Roger nu bekroond worden met uw heerlijkheid. Geef hem de vrede en de rust die alleen van U uitgaan en laat ons ervaren dat Roger ook nu nog met ons allen verbonden blijft.*

*O.L.V. van de Oudenberg, bid voor ons.*

De families:

VANEGHEM, MAES,  
VAN DE PARRE en COLLART  
danken U voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

---

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50