

GEDENK STEEDS UW VADER EN UW MOEDER...
(Eccl. XXIII 18)



Tot zalig aandenken van Mevrouw

Stephanie VAN ELSEWEGHE

Weduwe van Mijnheer
BERNARD DE BODT

geboren te Erwetegen de 28 september 1876 en na een langdurige en pijnlijke ziekte, godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize de 11 april 1959 versterkt door de Rechten onzer Moeder de H. Kerk en de Apostolische Zegen « in articulo mortis »

De dierbare overledene wiens heengaan wij betreuren was een vrome christene en een goede moeder. Haar taak als echtgenote en moeder heeft zij met nauwgezetheid vervuld en haar kinderen zullen haar eeuwig dankbaar blijven voor de zorgvuldige opvoeding tot een ware kristelijke levenswijze en voor de wijze raadgevingen en stichtende voorbeelden, die zij van haar mochten ontvangen.

Een goede moeder is altijd schoon : als ze leeft is ze schoon, als ze sterft is ze ook schoon, als ze gestorven is, is ze schoonst. Goede moeders zijn bij de allerschoonste mensen te rekenen die op aarde leven en behoren tot de grootste weldaden die God aan de aarde schenkt. De genade een goede moeder gehad te hebben is wellicht de grootste die een mens kan verlangen, het is zeker de grootste brongenade die God gebruikt voor verdere genaden.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, Gij waart mijn groot geluk op aarde. God weet hoe ik voor U heb gezorgd en over U heb gewaakt;

ik bedank U voor de genegenheid en goede zorgen waarmede gij mij tijdens mijn ziekte en mijn sterven hebt omringd; thans ga ik bij vader naar de hemel en samen waken wij over U. Prent diep in uw hart en geest de wijze lessen en goede voorbeelden van uw vader en uw moeder. Bidt voor ons in tranen van droefheid maar steeds in volkomene gelatenheid aan den H. Wil van God.

Beste Familieleden, bidt ook voor mij en tot wederziens allen in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

R. I. P.

De Familiën VAN ELSEWEGHE, DE BODT, DE WITTE en DE DECKER

danken U voor de gebeden en deelname in rouw.

Uitg. P. Galle, Steenhuize.