



*En als ik dood ga, huil dan niet,
ik ben niet echt dood, moet je weten.
Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten*

Liefdevol aandenken aan

de Heer

Gilbert Van Elsué

weduwnaar van mevrouw Léa DE DROOGERS

Hij werd geboren te Erwetegem
op 12 november 1908 en is godvruchtig
overleden in het Nieuw Ziekenhuis te Ninove
op 8 januari 1999,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
de families VAN ELSUÉ, DE DROOGERS, SEEUWS,
MACHTELINCKX en TAILDEMAN
danken u oprecht voor
uw bliken van deelneming en uw gebed.

*Plots en onverwachts, zonder vaarwel en tot
weerziens te kunnen zeggen, moeten we
afscheid nemen van vader, grootvader en
overgrootvader die ons op zijn stille en
zorgzame manier beminde.*

*Velen zullen zich je herinneren als een
bescheiden, eenvoudig en vroom man, voor wie
geen inspanning te veel was. Iedereen van de
familie of van in de buurt kon altijd bij hem
terecht voor een klusje of een opknopbeurt van
de tuin. Sinds het overlijden van uw
teergeliefde echtgenote hebt ge u moedig door
het leven gewrongen. Vandaag zijn de blaadjes
van jouw boom gevallen. Je weg is teneinde!
Vader, wat zullen wij je missen! We hebben u
altijd graag en met veel liefde bijgestaan.
Je was zo geduldig en moedig en zonder klagen
bleef je tot het laatste uur de last van het leven
dragen. Wij danken u voor al het schone dat ge
ons tijdens uw leven hebt geschonken.
Lieve kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen: moogt ge verder gelukkig
zijn. Dank om uw grote genegenheid, uw grote
zorg dat jullie me altijd toegedragen hebt.
Tot weerziens.*

Herne, 13 januari 1999

Begr.-Fun. Luypaert-Snoeks - Herne - Tel. (02) 396 27 42
Drukkerij Deneef - Tollembeek - Tel. (054) 58 86 76