



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Robert VAN ELSUË

weduwnaar van Mevrouw
Eveline DE VLEESCHAUWER

levensgezel van Mevrouw Chris DE ROECK

geboren te Velzeke op 5 maart 1946 en
overleden te Brakel op 3 november 1999,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H. kerk

De families

VAN ELSUË - DE VLEESCHAUWER
DE MULDER - VAN HAESVELDE
danken U voor uw meelevens en gebed.

Liefste vava, liefste pépé.

Onze vraag blijft maar dwarrelen door ons hoofd.
Waarom, waarom vava?
Jij stond altijd klaar voor ons.
Ieder aandenken aan U, begint in elk huisje,
uw handen konden wonderen verrichten, je
was nooit moe, altijd stond je klaar voor ons
allemaal.

Je was zo trots op uw kinderen en kleinkinderen.
Je hart liep over van liefde voor iedereen die je
kende.
De laatste maanden die je samen met Chris
beleefde waren zo mooi, zo volmaakt, het kon
niet stuk.
Iedereen van ons kende de drang naar de
grootste liefde die je bezat: moemoe.

Daarom zeggen wij:
Chris, Peter, Karine, Ingrid, Mario, Günter,
Sandra, Benny en uw kleine kapoentjes Glenn,
Evy, Lynn, Jonas, Yenna en Nymfa: 'In ons hart
blijf je verder bestaan'.