

Schenk, o Heer, de rust aan wie strijdende viel,
De schoonste van al is de martelaarsziel.



Godvruchtig aandenken
aan het oorlogsslachtoffer

Mijnheer

Robert VAN ELSUÉ

echtgenoot van Mevrouw
Emilienne SOLEMÉ

Geboren te Velzeke, de 7 juni 1923.

Vrijwilliger van het Geheim Belgisch Leger groep R.Z.I.
Oud-gedetineerde van het kamp Neüengamme
en Samborstel, aldaar overleden.

Vereerd met de eretekens :

Het kruis van Politieke Gevangene 1940-45 - Ridder in de
kroonorde van Leopold II met palm en sabel -
Oorlogskruis met palm.

Hij trad als vrijwilliger op in de dienst van het vaderland.
Zijn offergeest was zo groot dat geen moeite of gevaar hem
konden weerhouden. Vol hoop zag hij reeds de bevrijding
van het vaderland te gemoet, maar helaas bij viel in de
handen van de vijand, werd verbannen naar een concen-
tratiekamp waar hij na, wie weet welk onmenselijk lijden en
folteringen, is gestorven.

Edele man, met diepe eerbied buigen wij voor U en bid-
den God dat Hij uw schoon offer wil doen gedijen.

Gedenk u mijner, gij mijn vrienden, maar ik weet toch
dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de jongste dag uit de
aarde zal verrijzen, en ik zal mijn God zien, ik zal Hem
aanschouwen, mijn ogen zullen Hem zien, want deze hoop
rust in mijn hart.
(Job XIX.27)

Lieve echtgenote en dochter, beminde ouders en familie,
hebt dank voor hetgeen ge reeds tot lafenis mijner zielerust
gedaan hebt en nog doet, blijft mij voort indachtig.

Beste strijdmakkers en sportvrienden, vaartwel en bidt
voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)



De familie VAN ELSUÉ :

De familie SOLEMÉ ;

De familie DE LOOR :

*danken U van harte voor de gebeden
en blijken van deelneming betoond bij
de ziele dienst van hun dierbare af-
gestorvene.*

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm, Tel. 490.59