

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

**Alma, Céleste, Yvonne
VAN ELSUWÉ**

weduwe van de Heer
JOZEF LABIAU

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 25 juni
1918 en godvruchtig overleden in de St.-
Franciscuskliniek te (Op)Brakel,
op 26 februari 1973.

God, gij alleen zijt altijd bereid U te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij bidden daarom voor onze dierbare overledene die wij vandaag ten grave dragen: gebied uw heilige engelen haar op te nemen en te geleiden naar het nieuwe paradijs, de hemel. Zo zal zij, die in u geloofde en op u vertrouwde, de macht van het kwaad ontgaan en delen in de hemelse vreugde voor altijd.

Mocht zij vreugde kennen nu in ruil voor de beproevingen en al het lijden dat zij jarenlang geduldig gedragen heeft. Of mogen wij niet denken en hopen dat de mens gelouterd wordt door het lijden en de beproeving?

Geliefde kinderen en kleinkinderen, met oprechte dankbaarheid en genegenheid zeg ik u allen vaarwel. Blijft elkander helpen en steunen en verleent mij nu nog de gunst uwer gebeden.

Ook gij mijn beste familieleden, kennissen, geburen en vrienden, denkt nog af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN ELSUWE, LABIEU, DE SMET
en DE VLEESCHAUWER,

**danken U voor de kristelijke deelneming
in hun rouw.**

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 434.70