

Moge hij rusten in vrede.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ADOLF VAN ELSUWÉ

echtgenoot van Mevrouw

CELINE VAN LAETHEM

geboren te Croix (Frankrijk) de 20 december 1903
en schielijk overleden te Zottegem de 24 januari 1967.

Wie onder de mensen kent Gods raadsbesluiten?
Roem niet op de dag van morgen, want gij weet niet,
wat de dag van morgen baren zal.

Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te
voorschijn, daarom wijze en gelukkige mensen zijn zij
die elke dag voorbereid zijn op dit allergewichtigst
ogenblik van hun leven en God steeds oprecht bemin-
nen en trouw dienen in hun leven door het onder-
houden van zijn geboden.

«Indien we met Kristus gestorven zijn, geloven wij
dat wij ook met Hem zullen leven. Door de dood die
Hij gestorven is, heeft Hij eens vooral afgerekend met
de zonde.» (Rom. 6, 8 en 10)

«Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder
lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting geven.»
(Math. 11 - 28.)

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
steeds heb ik voor u gezorgd, weest werkzaam en
liefdevol tegenover mekaar zoals de Heer dit van
ons vraagt.

Dank voor uw vriendschap en goedheid.
Beste vrienden, een klein gebed, a. u. b.

Drukkerij Melckebeke Zottegem

Mevrouw Adolf Van Elsuwé, geboren Céline Van Laethem,

Mijnheer en Mevrouw Albert Braeckman-Van Elsuwé en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Leon Van Elsuwé-Vergnon en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw André Uytterhaegen-Van Elsuwé en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Julien Van Durme-Van Elsuwé en kinderen,

De families Van Elsuwé, Van Laethem, Ysebaert, Osselaere en De Decker

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.