

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Mt. V 6-9)



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Felix-Alfred Van Elsuwé

echtgenoot van Mevrouw

Irma DE VLEESCHOUWER,

geboren te St.-Maria-Lierde de 30 juli 1867 en
godvruchtig overleden te St.-Maria-Oudenhove
de 12 oktober 1958,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

De zielen der gerechten zijn in Gods hand en de foltering der boosheid zal hen niet treffen: voor de ogen der dwazen schenen zij te sterven, zij echter zij zijn in vrede. (offert. v. 1 nov.)

Wij dragen U, Heer, de gaven onzer gods- vrucht op; mogen zij aan U welgevallig zijn tot eer aller rechtvaardigen en voor ons heilaan- brengend door uw erbarming. (Sokr. v. 1 nov.)

Mijn lieve kinderen, ik sla, zoals de Schriftuur zegt de weg onzer vaderen in. Reeds heeft de Heer mij uitgenodigd en ik verlang naar de hemel te gaan. Doch U, de welbeminden mijns harten, u vermaan ik, dat mijn moeite, die ik gedaan heb om u ieverig te maken in de dienst van God, niet verijdeld worde.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de vele blijken van genegenheid die gij mij, vooral op mijn laatste levensdagen gegeven hebt; blijft mij gedenken in Heilig Misoffer en gebeden.

De 4 akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De families VAN ELSUWÉ, DE VLEES-
CHOUWER en VAN DEN BERGHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. V. Lafort, St.-Maria-Lierde