

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**FERNAND ALBERT MARIE VAN ELSUWÉ**

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Nederbrakel, de 6 December 1913.  
en er kortstondig overleden de 12 Augustus 1953.

Gezalfd met de H. Olie.

Ziekten, tegenslagen allerhande kunnen de mensen treffen, de eenen meer dan de anderen en veel verdriet en lijden met zich meebrengen. Wat voor de ongelovigen tot wanhoop drijft, blijft zin en betekenis hebben in het Kristelijk geloof. Wie te lijden heeft en ziekten doormaakt erkent en aanvaardt gemakkelijker de vergankelijkheid van het leven, hoopt met meer vertrouwen op de eeuwige Zaligheid bij O. L. Heer en is meer in de gelegenheid schatten te vergaren voor de eeuwigheid.

De duurzame overledene was een trouw lid van de Bond van het H. Hart. Hij begreep en volbracht zijn kristelijke plichten op voorbeeldige wijze; naastenliefde en minzaamheid waren voor hem geen ijdele woorden.

Duurbare Moeder en Zusters, ik heb met U de tegenslagen gedragen welke ons huisgezin hebben getroffen; blijft voortgaan ze te dragen met goeden moed, met kristelijke offervaardigheid, wetende dat ik U help en opwacht in den hemel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

De 4 akten voor de overledene a u b.

Mevrouw Jozef VAN ELSUWÉ, geboren Hélène FEYS;

Mejuffer Paula VAN ELSUWÉ;

Mejuffer Maria VAN ELSUWÉ;

Heer en Mevrouw Aimé CROZEE-VAN ELSUWÉ;

Heer en Mevrouw André HUYGABAERT-VAN ELSUWÉ en hun kinderen Gaétane, Monique  
[en Lionel];

Mejuffer Maria VAN ELSUWÉ;

Heer Henri VAN ELSUWÉ;

Mejuffer Irma VAN ELSUWÉ;

Heer en Mevrouw Remi VLERICK-FEYS en dochter Martha;

Heer en Mevrouw Urbain FEYS-DE VREEZE en hun kinderen Edith, Gilbert, Agnes en Blanche;

De Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Heer en Mevrouw Omer VAN ELSUWÉ-RIJCKX;

De Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Heer en Mevrouw Remi VANDERLINDEN-DE SMET;

De Familien VAN ELSUWÉ, FEYS en WILLEMS,

BEDANKEN.