

Het is een zalig en heilig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontslagen worden.
(2 Mach. 12)



ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

Gabrielle Van Elsuwé

echtgenote van

Haer Aimé Crozée

geboren te Nederbrakel de 20 januari 1915
en overleden te Overboelare de 15 oktober 1969

Van kristelijke overtuiging doordrenkt, stond ze het hele leven dicht bij God. Waar ze nu de nagelopen rust zal vinden.

Jaren na mekaar, zonder respijt, ondermijnden fysische kwalen haar gestel en benevelden het gemoed met angstbeelden allerhande. Waartegen geen strijd te vechten is, omdat de vijand in schaduwen is gehuld, zonder een naam te dragen.

Steeds met minzame zachtheid getooid, vormde ze met haar man een gezin, dat volledig op hun beiden was toegespitst. Stil geluk, dat echter niet volmaakt mocht zijn en onverwachts werd doorsgesneden.

Geliefde echtgenoot, beter dan u was er niet om mijn wensen te raden en begrip te tonen.

Ik weet, dat ge me genegen blijft. Heb warme dank ervoor. Dank ook aan mijn familie, die nooit aan toewijding faalde. De Heer brenge ons weer allen samen.



De Families Crozée,

Van Elsuwé,

Feys,

Van Trimpont

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Drukk. Pieraert