

Wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.

Tot vroom aandenken aan de ziel van  
**DE HEER**

## **GILBERT VAN ELSUWE**

echtgenoot van Mevrouw  
**EMMA LEROY**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, de 5 oktober 1904 en godvruchtig overleden te Gerardaardsbergen, de 25 november 1975, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

**Voorzitter van de C.O.O.**

---



De families **VAN ELSUWE, LEROY, DE VLEESHAUWER** en **DE BRAEKELEER**

danken U voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Ieder mens streeft ernaar gelukkig te zijn; dit levensdoel wordt maar bereikt door anderen gelukkig te willen maken. Dit was ook de beweegreden van de totale inzet van Gilbert voor zijn dierbaar gezin en voor alle mensen voor wie hij, meer dan 25 jaar, zich als voorzitter van de C.O.O. verantwoordelijk voelde.

Vader is voor ons allen een voorbeeld geweest van naarstige, zorgende en nooit verpozende werkkraft. De sterke gezondheid die hem dat mogelijk maakte, werd dan zo ineens geknakt, waardoor het hem onmogelijk werd ons nog één woord van afscheid toe te sturen.

Beminde echtgenote, dank voor Uw liefde en steeds groeiende genegenheid; mijn heengaan zal U zwaar vallen, doch zoek troost bij God en onze kinderen. Laat onze huwelijksliefde voortleven ook over de grenzen van dit tijdelijk bestaan in wederzijds gebed.

Beste kinderen en liefste kleinkinderen, Ik was steeds gevoelig voor de kleinste uitingen van dankbaarheid tegenover mij; weest nu in alles een dubbele troost voor moeder. Blijft mij gedenken in Uw persoonlijk gebed en vooral tijdens de Zondagmis.

Buren, vrienden en kennissen, U ook dank Ik voor het vertrouwen en de genegenheid die Ik steeds mocht ondervinden. Het was steeds mijn grootste vreugde dienstbaar te kunnen zijn. Ook aan Uw gebeden twijfel Ik geen ogenblik — het enige waardoor wij elkaar dienstbaar kunnen blijven.

Ten paradijze geleiden Hem de Engelen.