

"Ik ben de Verrijzenis en het leven,
wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven." (Joh. 11,25)

Dierbaar aandenken aan :

Mevrouw

Maria Van Elsuwé

Weduwe van De heer Maurits De Vroe

Geboren te St. Maria-Oudenhove op 13
juni 1907 en er godvruchtig in familie-
kring overleden op 10 juli 1998

Lid van de Bond der gepensioneerden.

De overledene is te St. Maria-Oudenhove geboren en ze is er ook mogen sterven. Haar levensgetal was 91. Zoals elk mensenleven is ook het leven van Maria gekenmerkt geweest door vreugde en verdriet. Haar echtgenoot overleed op 60 jarige leeftijd. Eén van de acht kinderen verongelukte toen hij 26 jaar oud was en een kleinkind van 21 jaar kwam om in een auto ongeval. Verdriet heeft Maria dus genoeg gekend. Haar vreugde dan vond ze in de grote inzet voor haar gezin. Acht kinderen grootbrengen met de middelen van toen is een hele opgave. Ze hield een herberg open en vond daarnaast nog tijd om handschoenen te maken.

Haar man was veekoopman, dus stonden er altijd een paar dieren op stal die om verzorging vroegen. Bij dit alles bewaarde Maria steeds haar goed humeur.

Toen haar jongste zoon trouwde en bleef inwonen kreeg ze na een tijdje ook nog de zorg voor de kleinkinderen, Maria was een sterke en werkzame vrouw.

Veel weggaan deed ze niet, ze vond haar vreugde thuis.

Wanneer de kinderen het huis uit waren dan ging ze eens naar de koffietafel bij de gepensioneerden of bracht ze een bezoekje bij één of andere bekende. Verging ze niet.

Voor al haar inzet is ze beloond geworden. Ze heeft een mooie oude dag gekend bij haar zoon Marc en schoondochter Liliane. Ze was er hun dankbaar voor.

Nu is ze naar de Heer toegegaan en wij bidden :

"Heer, onze God, wij vertrouwen U Maria toe.

Ze heeft in U geloofd,
schenk haar nu het eeuwig leven.

Dit vragen wij,
door Christis uw Zoon en onze Heer.
Amen"

Heilige Antonius van Padua, op uw feestdag werd Maria geboren. Spreek gij voor haar ten beste bij de Heer:

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Nu ik van u ben heengegaan wil ik U allen danken voor uw genegenheid en uw vriendschap. Het heengaan komt altijd te vroeg, maar het is goed geweest zo. Tot weerzien bij de verrezen Heer.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk van St.-Maria-Oudenhove op **donderdag 20 augustus 1998 om 18.45 uur**

De Families : Van Elsuwé - De Vroe - De Vleeschouwer en Coupé danken U oprecht voor blijven van genegenheid in de rouw die hen komt te treffen.