

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria VAN ELSUWE

weduwe van Mijnheer
Camiel BLOMMAERT

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Christene Middenstands- en Burgersvrouwen.

Erelid van de Koninklijke Harmonie «De Eendracht»

Geborea te Nederbrakel op 26 september 1887 en godvruchtig overleden te Zottegem

op 23 september 1964, na ontvangen te hebben het H. Sakrament der zieken, de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen.

Wat is het gerust te sterven na een grote godsvrucht gehad te hebben tot het H. Hart van Jezus. Zij was vroom en goedhartig, werkzaam en eerlijk. Zij was vooral bewonderenswaardig in haar geduld en onderwerping tijdens die droeve dagen en nachten van langdurig lijden. Zij stierf dan ook gelaten, kalm en zacht.

O Maria, Moeder van smarten, Gij alleen weet hoe dikwijls ik U aanroepen heb, vooral tijdens mijn ziekte; Gij, Troosteres der bedrukten, met uw goddelijke Zoon hebt mij getroost en gesterkt.

Mijn dierbare familieleden en vrienden, hebt dank voor al het goede dat ge mij gedaan hebt, voor uw offervaardigheid en toewijding tijdens mijn ziekte; dat God U allen zegene. Bidt voor mijn zielerust: "Verleen, zo vragen wij, almogende God, dat de ziel van uw dienares, die heden van deze wereld is gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden ontslagen, kwijschelding en tevens de eeuwige rust moge genieten, door Christus, onze Heer,."

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De families

VAN ELSUWE,
SAEYTIJDT,
BLOMMAERT,
VERSTICHELEN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

O. Surdiacourt, Nederbrakel