

"Gij zegt : Kleinmoedigen, troost elkaar en vrees  
niet; zie! Onze God zal ons komen redden,,,  
(3e zondag v.d. Advent)

+  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Richard VAN ELSUWÉ

echtgenoot van Mevrouw  
IRMA HAEGEMAN.

Hij werd geboren te Goussainville (Frankrijk) op  
8 maart 1902 en overleed schielijk op 10 december  
1962 te St.-Maria-Oudenhove, "in extremis,, voor-  
zien van het sakrament der zieken.

Oud-strijder van de laatste wereldoorlog.

Op een onvoorzien ogenblik heeft God Richard  
uitgenodigd om de zorgen van een slepende ziekte  
te ruilen tegen een nieuw onbeperkt geluk, dat hij  
nu mag genieten bij zijn Meester. Dit afscheid son-  
der afspraak verwekt bij ons diepe droefheid. Had  
hij niet meer de tijd om van zijn familie een laa-  
ste groet te ontvangen? Maar de Meester wacht niet...

Richard, het is ons allen bekend welke werkzaam-  
heid gij vroeger aan de dag hebt gelegd. Gij waart  
iemand die in plaats van te klagen altijd voortdeed,  
iemand die liever zweeg dan een medemens met  
een woord te kwesten. Gij genoot steeds van een  
goede gezondheid, tot op het ogenblik dat uw toe-  
stand volledig omkeerde en de ziekte u verplichte  
alle werk op te geven. Gij hadt meer dan genoeg  
gewerkt. Nu kwam de bezining op het leven! En gij  
hebt tijd gehad om na te denken. Onzekerheid over  
een wisselende ziekte ontmoedigt de mens; gij hebt  
ze moedig gedragen met evenveel doorzettingsver-  
mogen als waarmee gij vroeger gewerkt hadt. Gij  
waart in uw lijden nog zo gelukkig als ge ons de  
foto toonde in uw keuken van dat schoon gezin  
waar ge terecht fier op waart, al bleef uw blik dik-  
wijls hangen bij uw lieve dochter, die ge nu sinds  
een paar dagen hebt vervoegd. Haar lot heeft u on-

willekeurig voorbereid op de eeuwige ontmoeting  
met Hem, die wij nog verbeiden in het vooruitzicht  
van Kerstmis.

Drukken wij onze gevoelens uit in een vroom  
gebed voor zijn zieleheil. Dat alleen heeft voor de  
dierbare afgestorvene nu nog waarde :

O God,  
die mild Uw vergeving uitdeelt,  
wij vragen U genadigheid.  
Sta Richard,  
die deze wereld verlaten heeft, toe,  
het eeuwig geluk te bereiken.  
Dit vragen we U  
door tussenkomst van de H. Maagd Maria  
en alle heiligen.



De families VAN ELSUWÉ, HAEGEMAN, LEMA-  
GIE en VAN DEN ABBEELE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove