

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

Remy, Richard Van Elsuwege

echtgenoot van Mevrouw
Leontine GHIJS,

geboren te Gilly op 19 juni 1897 en
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 22 maart 1975,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Mijnwerker - Oudstrijder 1914/1918
Vuurkruiser.

Christus' verrijzenis is voor ons, kristenen,
het onderpand van onze verrijzenis en ons
eeuwig leven bij de Vader

Daarom bidden we in de H. Mis :

« Gedenk ook onze broeders en zusters, die
getekend met het geloof, door de dood van
ons zijn heengegaan en leven in de verwach-
ting van de verrijzenis.

En neem ook ons allen op in uw liefde, dan
zullen wij, met Maria, met zijn apostelen
en met allen die op deze aarde leefden in
uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven ».

Dierbare echtgenote, niettegenstaande moei-
lijkheden en tegenslagen en ziekte zijn wij
samen gelukkig geweest in de zorg voor ons
gezin : dat weze voor u een troost in deze
beproeving. Dank om alles wat we voor el-
kaar hebben gedaan.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, van
u heb ik steeds gehouden en ik zag u gaarne
bij mij komen. Dank U en weest nu een
steun voor moeder. Bid voor uw vader in uw
familiegebed en in de zondagsmis.

De families VAN ELSUWEGE, GHIJS,
DUMONT, FOUQUART,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oud