

Wie op Mij rekest zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen.
hem bijstaan in iedere nood.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Gabrielle Van Gansbeke

echtgenote van de Heer Gilbert PHILIPS

Zij werd te Godveerdegem geboren, op
22 februari 1914, en is godvruchtig overleden te
Zottegem, op 13 februari 1986,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.
Lid v. verscheidene godvruchtige genootschappen

Wij danken U God
omdat Gij de mensen een moeder geeft.
Wij danken U
omdat Gij ons deze moeder hebt gegeven !
Een moeder, in al haar eenvoud,
om naar op te kijken.
Omwille van de levensovertuiging die haar
bezielde, de levensstijl waar ze steeds
trouw aan was.
De diepte van haar kristelijk geloof,
voor dagelijks gebed gevoed.
Het voorbeeld van eenheid met haar man
met wie ze diep verbonden leefde
in vreugde, pijn en ziekte.

De blijdschap die van haar uitging
te mogen werken voor haar kinderen,
zich te verheugen in haar lieve kleinkinderen.
De schoonmenselijkheid in haar zin voor de
schoonheid
die straalt uit een bloem,
uit een net en gezellig huis.
De bekommernis om eigen boerderij op te
passen in dienst van vele anderen.
Wij hielden van haar
en vele anderen met ons.
Wij zullen haar nabijheid missen
maar weten haar veilig
voor altijd gelukkig bij U, onze Vader !

De heer Gilbert PHILIPS, haar echtgenoot
De heer en mevrouw Virgile en Yvonne PHILIPS-
BUGGENHOUT,
De heer en mevrouw Joël en Lieve COURTHEYN-
PHILIPS, haar kinderen
Mejuffer Sabine PHILIPS,
Jonge heer Peter COURTHEYN,
Jonge heer Joost COURTHEYN,
haar kleinkinderen

De families VAN GANSBEKE, PHILIPS,
GHIJS EN DE VUYST,

danken U.

Druk Van Ruyskensvelde, Zottegem