



Aandenken aan:

DE HEER  
**Gentil, Cyriel, Jozef**  
**VAN GANSBEKE**

echtgenoot van Mevrouw  
Adrienne Viville

geboren te Erwetegem op 1 juli 1918  
en godvruchtig overleden in het R.V.T.  
"Ter Deinsbeke" te Zottegem op 29 april 1997,  
gesterkt met de H. Ziekenzalving.

*Sterven doe je niet ineens,  
Je zegt: "ik voel mij een beetje moe"  
En af en toe word je een beetje meer moe,  
Op een keer ben je aan je laatste  
beetje toe.*

*(Toon Hermans)*

Namis: maandag 26 mei 1997 om 18.45 uur.

De families Van Gansbeke, Viville,  
Van Nieuwenhove en Bogaert danken U voor  
uw medeleven en gebed.

Druk H. Maginet, Zottegem.  
Begr. R. De Martelaere, Zottegem.