

«Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, haar zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven».



Moge dit aandenken een uitnodiging zijn om te bidden voor

MEVROUW

Jeannine Van Gansbeke

echtgenote van de heer Lucien FOSSELLE

geboren te Zottegem op 17 december 1932 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 1 januari 1989, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Zo vroeg nog neemt gij van ons afscheid, Jeannine, en de vraag naar het waarom brengt ons niet verder. Uw levenswijze was zo eenvoudig en goed, uw liefde zo echt, dat juist hierin de troost ligt die onze droefheid mildert en ons tot dankbaarheid stemt.

In de hoop op een mooie levensavond is zij aan haar pensioenleeftijd begonnen. Maar plots heeft de ziekte en het lijden zo hard ingegrepen, dat geen enkele medische hulp nog kon baten. Doorheen haar lijden was zij mild en moedig gestemd, en zo blij was zij met een bezoekje, dankbaar om een babbeltje

en een eenvoudige attentie. Haar glimlach blijft ons bij.

Goede echtgenoot, we waren zo gelukkig bij mekaar en we koesterden samen nog heel wat verwachtingen, maar het viel anders uit dan we hadden gedroomd. Zo innig goed, zo intens hebt gij voor mij gezorgd dag en nacht.

Heb dank voor die stille en dienstbare nabijheid. Ik ben zeker dat gij mij niet zult vergeten, nu gij alleen zult zijn.

Ook dank ik heel speciaal mijn lieve schoonzuster Anna, die altijd weer bereid was mij te helpen verzorgen en ook in de moeilijkste omstandigheden bij mij heeft gewaakt, mijn pijn en leed heeft helpen dragen.

Biddend begeleiden wij haar naar de Vader, opdat Hij haar zou opnemen in zijn eeuwige liefde. Onze liefde voor elkaar zal de mooiste uitdrukking zijn van wat zij van ons verlangde.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

De heer Lucien FOSSELLE

De families VAN GANSBEKE, FOSSELLE,
DE PAEPE EN DE GROOTE.

Danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw en gebed.

Begravenisondn. Van Vijle R. en zoon,
Godveerdegemstr. 79, Zottegem - Tel. 60 11 15