



"Kom, en volg Mij."

Zalig aandenken aan Eerwaarde Heer

JOZEF VAN GANSBEKE

rustend pastoor en aalmoezenier van de
Zusters van O.-L.-Vrouw van VII Weeën.

Zoon van wijlen **Theophiel en Ida VAN DAMME**

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 9 oktober 1907 en overleden in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem op 4 mei 1990, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden en van het Davidsfonds.

Eerwaarde Heer Van Gansbeke, pastoor op rust in zijn geboortedorp, is in feite nooit op rust geweest. Dagelijks kon men hem 's morgens tegenkomen op weg naar de eerwaarde zusters om er de Heilige Mis op te dragen. Elke namiddag was hij op stap voor zijn huisbezoeken bij de bejaarden. De meeste kende hij nog van zijn jeugdjaren.

Pastoor Van Gansbeke werd priester gewijd op 17 juni 1933. Hij was achtereenvolgens onderpastoor in Opstal-Buggenhout, in de Klinge, in Merendree en in Eeklo. Omwille van het vele werk in Eeklo en de wankele gezondheid werd hij pastoor op een kleine parochie, Munte. Hij verbleef daar van 1952 tot 1961. Na een zware operatie had hij daar de tijd om op krachten te komen.

Toen dit gebeurd was werd hij pastoor benoemd te Landegem. Hij stond daar voor een zware opgave, de verdere afwerking van de kerk. Eens de kerk in orde ging hij over tot de restauratie van een kapel, bouwde een nieuwe paro-

chiezaal en zorgde voor chiro- en voetbalkalen. Om de diensten in de kerk meer luister bij te zetten stichtte hij een zangkoor.

Pastoor Van Gansbeke was te Landegem graag gezien, vooral bij de armsten. "Gij kunt God niet dienen en de mammon", daarom had geld geen belang bij hem. Om zijn werk daar tot een goed einde te kunnen brengen verkocht hij zelfs zijn eigendom die hij van zijn ouders erfde. Hij was een priester met hart en ziel. Een priester voor God en voor de mensen. In 1977 kwam hij naar Sint-Maria-Oudenhove op "rust".

Wij geven dit rijkgevulde leven nu in handen van de Heer en bidden :
Goede Vader in de Hemel,
Gij hebt Jozef geroepen tot het priesterschap om Uw genade en Uw heil uit te delen aan de mensen.
Geef aan Uw overleden dienaar nu loon naar werken en neem hem op in uw Hemels Koninkrijk waar hij priester mag zijn tot in eeuwigheid.
Amen.

Beste familieleden, goede vrienden allemaal. Ik heb geprobeerd de Blijde Boodschap ten volle te beleven. Vergeef mij mijn zwakheden en tekorten zoals God dit ook zal doen. Heb dank voor uw genegenheid, voor uw hulp, voor uw zorgen. Eens zien wij elkaar terug in de Hemel. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis : zaterdag 2 juni om 8 uur.

De families VAN GANSBEKE en VAN DAMME,

danken U voor uw oprecht medevoelen.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)