

Het gaat met het Rijk Gods
als met een mens die zijn land bezaait.
(Mc. 4, 26)



Bidden we samen voor

DE HEER

Jules Cyriel VAN GANSBERGE

weduwnaar van Mevrouw
Mathilde POLLET

geboren te Rozebeke op 8 december 1918 en er
zacht ingeslapen op 16 juni 1991, gesterkt door
het Ziekensakrament en de regelmatige
Ziekencommunie.

Oud-Strijder 1940-1945.
Oud-Gemeenteraadslid van Rozebeke.
Oud-Voorzitter O.C.M.W.
Oud-Bestuurslid van de Bedrijfs-gilde.

De families **VAN GANSBERGE, MACHTELINCKX,**
POLLET en VAN DEN BROEKE,

danken U voor de blijken van christelijk
medeleven en voor uw gelovig gebed.

God, wij werpen het zaad uit
maar' Gij zijt het die groeikracht geeft.
Wat klein en zwak is, maakt Gij groot.
Spreek uw scheppend woord :
zo worden onze gaven
het levend offer dat U behaagt.
(gebed over de gaven 11e zondag)

In de natuurgebondenheid, de landbouw,
waarover Jezus in zijn gelijkenissen
zo beeldend kon vertellen,
heeft Jules zijn werkzame leven geleid
ten bate van echtgenote en gezin.

We kunnen ons moeilijk voorstellen
hoe pijnlijk het hem gevallen is,
kort na het verlies van zijn vrouw,
ook door de ziekte getroffen te worden
en alle bezigheid noodgedwongen
aan anderen te moeten overlaten.
Het is een jarenlange kruisweg geweest
om in de kliniek en thuis machteloos
de uren te moeten aftellen.
Toch heeft hij levensmoed betoond
en bleef dankbaar voor al wie zijn dagen
door verzorging of bezoek draaglijk maakten.

Goede Vader, aanvaard hem in uw Rijk,
nu hij de beker teneinde gedronken heeft.
Help ons hem in ons gebed niet te vergeten,
breng hem, met moeder, in uw huis tesamen,
en beloon met uw milde zegen allen
die Jules in uw Naam wel hebben gedaan.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.