

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielerust
van Mevrouw

Madeleine VAN GANSBEKE

weduwe van de Heer

Henri MATTHIJS

geboren te Hundelgem op 30 januari 1899
en godvruchtig overleden te Lemberge
Kliniek Prinses Josephine Charlotte
op 7 maart 1977.

Gesterkt door de H. Sakamenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden.



Soms kan iemand zo getekend zijn door het
lijden, dat wij van de dood spreken als van
een verlossing.

Voor ons betekent dit heengaan geen ver-
lossing en wij voelen de dood aan als een
gemis en een leemte.

Echte verlossing is gericht op het leven,
dat sterker is dan de dood en naar het geluk
voert dat God voor ons heeft weggelegd :
het eeuwig leven.

Christus heeft gezegd : "Ik ben de verrijze-
nis en het leven ; wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven." (Jo. 21,21)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vaarwel,
en denk aan mij in uw gebeden.

Heer en Mevrouw Gerard Matthijs-Pot,
kinderen en kleinkind,
Heer en Mevrouw Gilbert Bauters-Matthijs
en zoon,
Heer Richard Matthijs,
Heer en Mevrouw Frans Bréjou-Matthijs
en kinderen,
Mejuffer Marie-Louise Matthijs,
De families Van Gansbeke - Matthijs -
Machtelinckx - Van Herpe,

danken U zeer oprecht voor uw bliken van
deelneming in rouw en gebeden.

Begrafenisonderneming R. De Pauw-Moreels
9630 Munkzwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12