

Heer Jezus geef zijn ziel de eeuwige rust.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
M I J N H E E R

## Omer VAN GANSBEKE

weduwnaar van Mevrouw  
ELODIE VAN DEN BERGE.

Geboren te Velzeke de 22 oktober 1824  
en godvruchtig overleden te Zottegem de  
10 april 1963. Voorzien van de H. Sakramenten.

Hij was lid van  
't Broederschap van de H. Barbara.

---

Zalig is de mens die de kweeling, de smart,  
geduldig draagt : ze zuivert de ziel en bereidt  
haar des te schoner tot de onvermengde blij-  
heid van de hemel.

De goede Heer heeft hem verlost uit de el-  
lende en het lijden, toch bleef hij steeds ge-  
duldig in zijn groot lijden, en gans onderworpen  
aan Gods Wil.

Dit moet ons troosten : de dood is geen ein-  
de, maar met de lichamelijke dood begint pas 't  
ware leven. 't eeuwige leven waar we eens me-  
kaar in blijvend geluk kunnen ontmoeten.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie.  
Ik dank U om alles wat ge voor mij gedaan hebt.

Zo gaarne was ik met U gebleven. God heeft het  
anders gewild. Wat hij wil is altijd goed en we

onderwerpen ons aan zijn aanbiddelijke Wil.  
Ik reken op uw gebeden en mogen wij eens al-  
len verenigd zijn in de hemel.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



**Om Uw tegenwoordigheid, Uw deelneming in  
hun rouw en de steun van Uw kristelijk ge-  
bed danken U**

Mijnheer en Mevrouw Polydoor DE GROOTE-  
VAN GANSBEKE en kind,

Mijnheer en Mevrouw Jérôme VAN GANSBEKE-  
GHIJSELINCK en kind,

Mijnheer en Mevrouw André VAN GANSBEKE-  
VAN DE VELDE,

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN DE SIJPE-  
VAN GANSBEKE en kinderen,

De families VAN GANSBEKE, VAN DEN BERGHE,  
VEKEMAN en WATTEZ.

---

Uitg. J. Verlinden - Velzeke.