



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Rita VAN GANSBEKE

levensgezellin van de Heer  
Marcel VAN HEMELRIJCK

geboren te Oprakel op 5 maart 1952  
en onverwacht thuis overleden te Ronse  
op 22 december 1999,  
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie  
van de H. Kerk.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De familie.

---

*De namis wordt opgedragen op  
vrijdag 28 januari 2000 om 18.30 uur  
in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.*

Ik heb altijd getracht  
als mens, de mensen als vriend.  
de dieren, bloemen, vruchten.  
Zoals ze waren en zoals ze zijn  
in eerlijkheid te nemen,  
met vlijt en zorg met mijn werk te omringen.

Ik heb altijd getracht,  
met hart en ziel  
als een eerlijke vrouw te leven.  
Het afscheid kan hard zijn,  
tot een blij wederziens bij de Heer  
die ons zal verheugen voor eeuwig.

Dat heb ik altijd getracht  
dat weet ge ... en de Heer !  
Hij zegene u en beware u !

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

