



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Clara Van Gansberge

weduwe van de heer

Michel MISEREZ

geboren te Rozebeke op 14 juni 1923 en
godvruchtig overleden te Ronse in het Aurora-
ziekenhuis op 15 december 2001, na het
sacrament der zieken ontvangen te hebben.

*"Was ons lief memetje in huis
dan was het vrolijk*

*ze was altijd welgezind opgewekt en plezant
maar toen ze hoorde van pepeetje...*

De zomerdagen zijn voorbij. Het geluk van toen. We hadden elkaar lief. Pa en ma, en wij elkaar. Er schuift een wolk over het geluk. We zijn nu plots kinderen geworden zonder ouders. En toch niet zonder ouders. Zij zijn voor eeuwig samen, ginds, niet hier. Wij zullen heimwee hebben. We bewaren de onvergetelijke littekens van liefde tegen angst en eenzaamheid. Onze kinderen zullen groeien en krachtig worden.

Jij moeder van goedheid. Jij hoefde geen omhaal van woorden. Je hebt gewerkt en gezorgd, gevoed en getroost, van de boerderij en van bloemen gehouden, niet humeurig maar dagelijks welgezind, in eenvoud zoals jij alleen dat kon, de moeite en de last gedragen, gewoon een bewijs van je kwaliteit van leven. Je kon niet meer op het einde. Na de plotselinge dood van pa wou jij ook eeuwig gaan met hem. In de morgen is hij begraven, op die avond ben jij gestorven. Met Kerstmis wou pa je toch graag thuis. Pa en ma, ga maar samen, jullie kunnen niet zonder elkaar. Al je kinderen vergeten niet wie jullie waren.

Het is thuis stil geworden. We willen toch nog even zeggen hoe vroom zij beide samen vroeger waren, hoe trouw zij leefden, hoe sterk en wijs, hoe zij voor alles een oplossing hadden, hoe zij elk hun eigenheid elkaar nabij bleven in goede en kwade dagen. Bedankt, ma en pa, voor alles wat we kregen. Het ga je goed, nu je weer samen bent. Wij gaan hier samen eerst nog een droeve winter door. Na Kerstmis gaat de morgenzon weer op voor een nieuwe klaarlichte dag. We zijn het aan jullie liefde verplicht.

Je kinderen.

*... ga maar bij pepeetje
en rust daar lekker uit
iemand die zoveel gestreden heeft
verdient het zeker wel.*

Celine

Paul en Gaby
Marcel en Lutgarde
Marleen (†)
Marleen en André
Jacqueline en Victor
Christiaan en Marilyn
Antoine en Anne
Luc en Isabelle
Carine en Eddy
An en Pascal
de kleinkinderen en achterkleinkinderen

danken u voor uw nabijheid.

Namis voor Clara en Michel zal opgedragen
worden in de kerk van Sint-Martens-Lierde
op zaterdag 19 januari 2002 om 18 uur.

Rouwcentrum PORREZ - Zottegem Tel. 09 364 54 64

