



Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Elza Van Gansberge

weduwe van de heer

Germain De Temmerman

Geboren te Rozebeke op 2 februari 1925
en godvruchtig overleden in het A.Z.

Sint-Elisabeth te Zottegem op 3 januari 2014,
begeleid door de gebeden van de Heilige Kerk.



Haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
danken u voor de blijken van medeleven.

Laat nu je lieve handen rusten,
ze hebben al genoeg gedaan.
Ze droegen 's levens last en leed
en brachten altijd liefde aan.

Gevouwen handen,
symbool van gebed,
van zelfvergeten zorgen... elke dag.
Laat nu je lieve handen rusten,
beloond door 't god'lijk gezag.



Van Vyle uitwaarts.org Lottegem