



BID GOD VOOR DE ZIELERUIST
VAN VROUW

Louisa Van Gelder

Weduwe van
Heer Henri Corsyn en van
Heer Henri Monteyne

geboren te Snellegem, de 5 Juli 1869 en aldaar godvruchtig overleden, de 30 Maart 1954 versterkt door de HH. Sacramenten onze Moeder de H. Kerk

Zij was een rechtvaardige vrouw, vol rechtschapenheid. Het kwaad was in haar hart niet te vinden, noch het bedrog op haar lippen. (Job.)

Zij heeft al haar jaren overgebracht in eeren deugd, omringd door de liefde van haar kinderen en van allen die haar kenden. (H. Bern.)

Lijden en beproevingen heeft zij langs haar levensweg ontmoet, doch zij wist dat de kruisen een kelk van zegening zijn, waaruit God te drinken geeft aan degenen die hij lief heeft.

Vol onderworpenheid heeft zij zich naar Gods Wil geschenkt en God gaf haar een gezegende ouderdom en Zijn Voorzienigheid schonk een stille en een gelukkige ouden dag.

Dierbare KINDEREN en KLEINKINDEREN, wat gij van mij gezien en gehoord hebt, doet dat, en de God van vrede zal met u zijn. Mijn zegen dale over u neder en blijve bij u tot het einde toe.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid

.....
Druk De Ketelaere-De Baes Zedelgem

Heer en Vrouw Maurits KNOCKAERT - MONTEYNE
Heer en Vrouw Frans VIAENE - MONTEYNE en kinders

Daniel, Marie-Louise, Yolanda, Lilliane, Nadine, Eliane, Viviane, Magda en Clodine,

Heer en Vrouw Charles MONTEYNE - DE VOLDER,

haar kinders en kleinkinders,

Mejuffer Margriet DUMAREY,

haar pleegkind,

De familiën VAN GELDER, MONTEYNE, CORSYN,
STANDAERT en CASTELEYN,

zeer erkentelijk om de blijken van genegenheid
en betuigde deelneming in de rouw, danken U.