



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Florent VAN GEYT

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine HOLDERBEKE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 3 oktober
1905 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Zottegem op 7 april 1971, gesterkt door het H.
Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen
in het stervensuur.

Vader, het beeld van U dat ons zal blijven,
zal dat zijn van een echte vader. Met sterke
hand hebt ge uw gezin geleid, het aan elkaar
gesmeed met de band van de liefde. Innig hebt
ge moeder bemind. Uw grootste zorg was dat
uw kinderen hun talenten zouden gebruiken. Ge
hebt ons aangemoedigd, gesteund, ons met uw
wijze raad het leven ingezonden. Daarvoor dan-
ken wij U.

Vader, ge waart een echte christen. Ge hebt
de Heer gediend met vreugde in goede en in pijn-
lijke dagen. Toen de ziekte uw lichaam onder-
mijnde, hebt ge geweend, maar het weggestopt
uit liefde voor moeder en voor ons.

Vurig hebt ge gebeden om genezing. Toen ge
inzag dat de Heer het anders schikte, hebt ge
U neergelegd bij zijn goddelijke Wil.

Vader, ge zult verder leven in ons. We zullen
moeder omringen met de grootste liefde, wetend
dat wij voor die ouderplicht kunnen rekenen
op Gods hulp.

H. Hart van Jezus, in wie ik steeds mijn
vertrouwen heb gesteld, wees mij genadig.

De families **VAN GEYT, HOLDERBEKE, VAN
LIERDE** en **SOETENS,**

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel.