



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw  
**Floride Van Geyt**

echtgenote van de heer  
Albert De Smet Van Damme

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 27 december 1907 en godvruchtig  
overleden te Zottegem op 14 maart 1996,  
gesterkt door de HH. Sacramenten.

*Als een graankorrel niet in de akkergrond sterft,  
blijft hij onvruchtbaar.  
Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke  
vrucht voort.*

*Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het;  
maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld,  
zal het behouden voor het eeuwige leven.*

*(Joh. 12, 24-25)*

De families De Smet Van Damme, Van Geyt,  
Van Lierde en Van Der Meulen danken u  
voor uw gebed en medeleven.

Als een graankorrel in de akkeraarde gezaaid, zo heeft Floride geleefd. Achtentachtig jaren, bij dagen en nachten, op het ritme van de seizoenen, heeft zij telkens weer kiemen van vrede en welzijn doen ontspringen.

Haar leven was geven. Rijke vruchten bracht zij voort voor haar echtgenoot Albert, haar kinderen, familie, bureu en kennissen. Met een grote energie wijdde zij zich aan de opbouw van haar gezin en aan het werk op de hoeve.

Haar moederhart heeft onnoemelijk veel geleden. Simonne, André, Etienne... zij heeft ze uit handen moeten geven. Zoals Maria, Moeder van Smarten, heeft zij dit verlies gedragen in groot geloof. De namen van haar kinderen droeg zij steeds met zich mee, als een kostbare schat. In haar gebed en in de H. Eucharistie wist zij zich verbonden met hen. Zo vond zij de kracht om zichzelf te blijven geven aan Albert en Michel, aan zovele mensen die haar kwamen opzoeken. Zij deed dit tot de laatste dag, toen haar zwaar beproefd hart het begaf.

Floride, wij zullen moeten leven zonder jouw scheidende, hartverwarmende aanwezigheid. In je huis, op de wijk Pijperzele waar je altijd hebt gewoond, in je geliefde parochiekerk laat jij een grote leemte na. Als een graankorrel rust jij nu in de warme aarde. Maar in Gods grote hart bloei jij samen met je dochter en je zonen op tot eeuwig leven.

De namis zal opgedragen worden op maandag  
22 april 1996 om 18u45 in de parochiekerk van  
Sint-Maria-Oudenhove.