

“Of wij leven of sterven,
de Heer behoren wij toe.” Rom.17.7

Dankbaar aandenken aan

De heer
Germain Van Geyt

zoon van wijlen
Camiel en Emilie Van Lierde

Oud-strijder en krijgsgevangene 1940 - 1945
Lid van de K.B.G.

geboren te St.-M.-Oudenhove op 28 mei 1911
en er thuis overleden op 2 januari 1999,
gesterkt door de gebeden van de H.Kerk.

De familie dankt u voor uw medeleven.
Namis: woensdag 27 januari 1999 om 18.45 u.

Op twee januari, terwijl de mensen elkaar nog
volop een gelukkig jaar toewensen en vooral
een goede gezondheid, is Germain rustig van
ons heengegaan. De vorige dag had hij nog vele
familieleden mogen begroeten die hem het beste
toewensten. Zelf had hij nog tegen zijn broer
Albert gezegd :“Hopelijk mogen wij nog een
tijdje bij elkaar blijven.” Niemand had gedacht
dat Germain ons zo vlug zou verlaten.

De overledene is op St.-M.-Oudenhove geboren
en hij is er ook mogen sterven. Heel zijn leven
heeft hij in het ouderlijke huis gewoond. Hij is
altijd landbouwer geweest. Ook al was hij de
knapste in de klas toch zei hij dat zijn beroep
was :“Landbouwer te zijn en te blijven.”
Germain was een eenvoudig man die zijn
vreugde vond in zijn werk. Veel ging hij niet
weg. Hij was tevreden met de eenvoudige
dingen van elke dag. Hij hield van de mensen,
van de natuur, van de dieren.

Tijdens de oorlog werd hij als soldaat gevangen
genomen en verbleef hij negen maanden als
krijgsgevangene in Duitsland. Daar kon hij over
vertellen met plaats, data en namen van mede-
gevangenen. Hij had een goed geheugen.

Germain was ook een diepgelovig man. Trouw
aan zijn gebed en aan de zondagse eucharistie.
Hij is naar de kerk gekomen zolang hij kon. De
laatste tijd ontving hij de communie aan huis.
Hij is niet zolang ziek geweest. Een kort verblijf
in de kliniek. Terug thuis met veel hoop en
beterschap. Stil is hij naar de Heer toegegaan.

Wij bidden :

“God, wij bidden voor Germain.

Met groot geloof heeft hij naar U toegeleefd.
Neem hem nu op in uw hemels Vaderhuis
door Christus onze Heer. Amen.”

Beste zuster en schoonbroer met wie ik zolang
samen was, beste familieleden, dank voor uw
blijken van genegenheid, voor elk woord van
vriendschap en waardering. Het was goed zo.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.