

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

Clara Celine Van Glabeke
weduwe van de heer
MAURICE Taelman

geboren te St.-Denijs-Boekel op 21 oktober 1894 en
in de Heer ontslapen te Melle op 17 december
1986, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Als moeder komt te sterven, dan pas beseffen we
ten volle wat moeder is geweest in ons leven, en wat wij
aan haar te danken hebben. Door moeders heengaan,
verdwijnt er zo veel uit ons leven.

Een zeer goede, zorgzame moeder had de Heer
ons gegeven; een moeder die ons aanspoorde tot het
goede en voorging door de daad. Haar goedheid en
haar toewijding zullen wij steeds blijven gedenken en
zij vormen voor ons, het mooiste beeld dat wij aan moe-
ders kunnen bewaren en een troost in ons leed.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik was zo ge-
lukkig in uw midden en ik dank U voor uw liefdevolle
genegenheid en afhankelijkheid die gij mij altijd toe-
gedragen hebt; ook voor uw geduld en de kommervol-
le zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Dank voor al-
les.

Bidt de Heer opdat ik bij Hem moge gelukkig zijn
en U allen eenmaal in de hemel moge terugvinden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De Heer en Mevrouw Robert Taelman-Salomon,
De Heer en Mevrouw Stefaan Taelman-Speliers,
De Heer Jan Taelman & verloofde Nadine Eggermont,
Mejuffrouw Ann Taelman en verloofde Jan Struyvelt,
De families Taelman, Van Glabeke, De Paepe, Merchie.

**danken U oprecht voor het gebed
en de blijken van deelneming.**