

Genadige Jezus, schenk hem de eeuwige rust!

†

Bid voor de ziel

VAN DE HEER

HENRI VAN GLABEKE,

Echtgenoot van Mevrouw

FAUSTA HANUS.

Erelid van O. L. Vrouw van Halle.

geboren te Oudenaarde, de 15^e november 1898,
en er godvruchtig overleden de 4^e augustus 1965,
voorzien van de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zijn eerlijke en vriendelijke aard, de hartelijkheid
en zorgzame werkzaamheid van de zijnen, zijn eer-
bied voor kerk en priester, zullen allen in hem eren
die hem hebben gekend.

En hij stierf, zoals hij heeft geleefd, als een recht-
vaardige in de vrede des Heren. De Heer vond hem
wakend bij zijn komst, want hij had orde gesteld in
zijn zaken en zijn hart was altijd verre van alle on-
gerechtigheid.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u voor
uw liefde en genegenheid. Mijn heengaan heeft u
smartelijk getroffen, maar troost u: doorheen uw tran-
nen mag ik U er op wijzen, dat onze scheiding maar
tijdelijk is. Vaartwel, tot later en blijft innig onder
elkander verbonden.

Beste bloedverwanten en gij allen die mij lief waart,
bidt voor mij zodat ik spoedig moge leven in Gods
zaligheid. Eens zien wij elkaar weer bij de Heer.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.*

Mevrouw Henri VAN GLABEKE - HANUS,

Mejuffer Marie - Louise VAN GLABEKE,
Heer Marcel VAN GLABEKE,

De families VAN GLABEKE, HANUS, D'HAESE en VAN DER
HAUWAERT.

Danken U van harte voor uw kristelijke deelneming en voor uw
gebeden, die ons tot troost en de overledene tot zielerust strekken.