

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

**Maria, Leontina, Germana
VAN GIJSEGEM**

weduwe van

Charles-Louis, Hubert DE GEETER,

geboren te Aspelare op 24 september 1912
en godvruchtig overleden te Brakel
op 17 juli 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Wanneer plots en onverwacht iemand sterft, dan komt dat hard aan. Het is dan ook met pijn in het hart en met tranen in de ogen dat we afscheid van haar moeten nemen.

Wij en allen die haar gekend hebben, zullen nog verschillende malen omhoogkijken op het pleintje, om van haar een glimp op te vangen. Vanuit haar zetel zag ze de laatste jaren van haar leven zoveel mensen aan haar voorbij gaan. Ook nu we haar naar haar laatste rustplaats brengen moeten we langs haar raam voorbij gaan. Germaine zal nu de stoet van rouwende families niet meer zien. We zijn nu zelf de rouwende familie die haar op haar laatste tocht

vergezellen.

Germaine heeft zich tot het uiterste ingespannen om voor haar gezin te zorgen. Niets was voor haar teveel. Met liefde en blijheid vervulde ze deze taak, omdat vanuit haar geloof de woorden van Jezus een grote indruk op haar hadden gemaakt: « Wat ge voor de minste van de mijne hebt gedaan, hebt gij ook aan mij gedaan ». (Mt. 25, 40)

Vanuit deze gedachte is ze dan ook vredig kunnen heengaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen. Dank voor al uw goede zorgen, voor de liefde en de genegenheid.

Dierbare familie en vrienden. Mijn plotse heengaan moet u allen diep geschokt hebben. Blijf mij gedenken.

De families

VAN GIJSEGEM, DE GEETER,
SOUFFRIAU, DE RUYVER,

danken U voor de blijken van deelneming.

Namis : maandag 5 september 1988 om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel