

Roemt niet op den dag van morgen, want gij weet niet wat hij meebrengen zal. (*Spr. 27, 1.*) - Weest dan altijd bereid, want de Zoon des menschen zal komen als gij het niet verwacht. *Math. XXIV - 49.*

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

MODEST VAN GLABEKE

weduwnaar van Mevr. Sylvie Vermeersch,

geboren te Petegem-Oud. 30 Jan. 1862 en godvruchtig overleden te Bevere-Oud. den 6 Oogst 1944, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaars staat.

Psalm 1, 1.

Als een stil en godvreezend man, is de dierbare afgestorvene ons voorgegaan! Zorgzaam en spaarzaam heeft hij geleefd, doch aan zijn goddelijken Meester gaf hij de volle maat van zijn liefde & trouw: zoo volgde hij op zijn langen levensweg steeds 't rechte spoor, en noch satans listen, noch menschelijke hebzucht konden hem ooit hiervan doen afwijken. Zoó mocht hij voorwaar bij het einde met St Paulus bekennen: «Den goeden strijd heb ik gestreden, mijn loopbaan voleindigd, het geloof bewaard, voorts is mij de kroon der gerechtigheid weggelegd.»

II Tim. IV, 7-8.

Stichtend vooral was zijn godsvrucht tot Maria en kinderlijk zijn betrouwen op Haar! De Rozenkrans was steeds zijn liefkoosd gebed.

O Maria, mijn hart heeft U altijd bemind, door mijn dagelijksche gebeden heb ik uw lof verkondigd... Open mij thans de deur des Hemels!

Geliefde schoonbroeder & schoonzusters, en beminde bloedverwanten, die mij zoo trouw en liefderijk hebt bijgestaan, weest gedankt om uwe liefde en beste zorgen. Na mijn volbrachte taak ben ik eensklaps tot den Heer teruggekeerd: Gods H. Wil geschiede. Blijft mij in-dachtig in uwe gebeden, tot wij eens bij den Heer, in het Land van ongestoorden vrede, verenigd worden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Heer en Mevrouw Paul VERMEERSCH-VERCRUYSSSE;

Mevrouw Celine VERMEERSCH, kinderen en kleinkinderen;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Heer Joseph VERMEERSCH-DE RUYCK;

De familiën VAN GLABEKE, VERMEERSCH, NOTEBAERT en VAN MALLEGHEM;

Danken U voor de blijken van genegenheid betuigd bij het afsterven van hun schoonbroeder, oom, grootoom en kozijn,

Heer Modest Van Glabeke.