



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Clementine VAN GOETHEM

Weduwe van de Heer

Jos BOCKX

Geboren te Temse op 25 augustus 1920
en overleden in het Algemeen Ziekenhuis
Sint-Jozef te Turnhout
op 31 januari 2000,
gesterkt door de Ziekenzalving.

*Lid van de Kristelijke Beweging
van gepensioneerden.*

Lid van het Marialegioen.

Lid van de Arendonkse Missiewerken.

Lid van verschillende verenigingen.

MIJN DAGELIJKS GEBED :

Heer Jezus, ik geef u mijn handen om Uw werk te verrichten, om Uw zegen te spreiden. Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan. Ik geef U mijn ogen opdat Gij ze richten zult en ze zult doen stralen in Uw goedheid.

Ik geef U mijn verstand om te denken. Ik geef U mijn mond om te spreken Uw woord van wijsheid, Uw woord van Liefde. Ik geef U mijn Geest om in mij te bidden. Ik geef U boven al mijn hart, om met dat hart Uw hemelse Vader te beminnen en alle mensen.

Laat mij kleiner worden en wordt Gij groter in mij. Opdat niet ik meer leef, niet meer bid, niet ik meer werk, maar Gij, Zoon van de hemelse Vader, liefdevolle Verlosser in mij, o, Jezus levend in Maria. Leef in ons, Uw kinderen. Amen.

*De familie BOCKX - VAN GOETHEM
dankt U voor uw aanwezigheid
en voor uw bliken van medeleven.*



Begravenissen Caers bvba - Drukkerij Hoger Op