

*"In Hem is ons Gods vriendelijkheid
voor de mensen duidelijk geworden."*

Vroom aandenken aan

Broeder Ferdinand van de Broeders van Liefde

August VANGOIDTSENHOVEN

Geboren te Kersbeek-Miskom op 27 april 1913, ingetreden bij de Broeders van Liefde en geprotest op 15 augustus 1934. Hij werkte van 1935 tot 1997 in Sint Kamillus te Bierbeek en overleed te Gent op 9 juli 1997.

Elkeen, die een waarachtig Broeder van Liefde wil zijn, moet aan de wereld - zijn medemensen - iets tonen van Jezus' liefde tot God en de mensen. Daarin bestaat de zin van zijn leven. Broeder Ferdinand heeft dat op zijn manier gedaan en toonde ons hoe menselijk het gelaat van Jezus' liefde kan zijn. Zijn warme genegenheid en dienstvaardigheid voor iedereen waren spreekwoordelijk. Daarom was hij ook zo graag gezien door wie met hem omging.

Elkeen, die met enthousiasme door het leven gaat, wordt gedreven door een opvatting die hij duidelijk maakt in woord en daad. Misschien is dit voor Broeder Ferdinand nog het best uit te drukken met de woorden van PJ Triest: "Over het gebruik van de tijd zou ik u drie zaken willen zeggen: de tijd is kostbaar, zodat we er veel belang mogen aan hechten; de tijd is kort, zodat we hem goed moeten gebruiken en de tijd komt nooit terug, zodat we hem niet mogen verkwisten." Met overleg plande Broeder Ferdinand zijn activiteiten, en genoot tachtig jaar lang van elk levensmoment.

Elkeen, die lang en intens mocht leven, laat ook diepe herinneringen na. Zijn familie zal hem gedenken als iemand die door sterke banden met de familie verbonden bleef. De Broeders zullen hem gedenken als een goed confrater, een vriendelijk en levendig medebroeder.

Wij allen danken God dat wij deze mens als reisgezel hebben gekregen op onze tocht door het leven.

Standard om.
nu =

31 aug

22
- geen kinderen
- landbouwer.
- rentier.
Fate 22



De Broeders van Liefde en de
familie danken U voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.