

Gelukkig die van kindsbeen af,  
Maria heel zijn harte gaf,  
en tot zijn laatste stonden  
bij haar en haren Zoon alleen  
den troost in 's werelds droef geweest  
gezocht heeft en gevonden.



ZALIG AANDENKEN  
VAN

**Karel Lodewijk Van Grambergen**

WEDUWNAAR VAN  
**Leonie De SCHEERDER**

Geboren te St Maria-Horebeke den 26 November  
1887 en zeer kristelijk in den Heer ontslapen, te Ne-  
der-Eename den 8 Mei 1949. Versterkt door de H. H.  
Sacramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van het H. Hart.

Dat zij Uw brave ziel in vrede  
Ruste en in alle eeuwigheden  
God geniete los en vrij  
Van des lichaams heerschappij

G. C.

De goede oude vader is heengegaan, kalm en ge-  
laten, zoals hij geleefd heeft, om beloofd te worden  
voor het vele goede dat hij gedurende zijn onbespro-  
ken leven verwezenlijkt.

Omringd en geeërd door kinderen en kleinkinde-  
ren in het bezit van een helderen geest, dat aan den  
laatstsnik, steeds denkend aan het nader end ein-  
de, niet bang, niet sidderend voor de daad maar  
hun begroetend als een redder en vertrooster, eer-  
biedig biddend om de zegen van den Priester, ten  
volle overgegeven aan Gods Heilige wil. Zo is zijn  
vrome ziel uit zijn gemarteld lichaam gescheiden.

Hij wist dat God over hem tevreden zou zijn en  
zijn geweten getuigde dat niemand tegen hem kan  
getuigen.

Ernstig, maar van plicht, met God altijd voor ogen  
heeft hij nooit de wereld gezocht en als brave huis-  
vader zijn kinderen gesterkt met woord en daad in  
het goede.

Lieve kinderen en kleinkinderen God zegene en  
beware U! Wees gedankt voor Uw liefdevolle zor-  
gen en blijft met hart en ziel Uw geprezen vader  
en grootvader trouw in gebed en kristelijk leven.

De Familien VAN GRAMBERGEN,  
DE SCHEERDER, ANNO,

betuigen Ued. oprechten dank voor de blijken  
van christelijke deelneming

Drukk. R. De Langhe-De Pestel, Oudencarde