

Zoals Ik U heb liefgehad, zo moet Gij el-
kander liefhebben...

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Camiel, Remi
VAN GROOTENBRULLE**

weduwnaar van Mevrouw
RACHEL DE BRAKELEER

geboren te St.-Martens-Lierde, ide 4 februari
1906 en godvruchtig overleden in de St.
Elisabethkliniek te Zottegem, de 18 maart
1976, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

Vader leefde in de stilte, de eenvoud en
de kommer voor zijn gezin en zijn werk.
Rechtgeaard en uiterlijk ietwat gesloten,
was hij innerlijk vol goedheid, begrip en
hulpvaardigheid voor ieder met wie hij
omging.

Na het verlies van zijn zorgzame en lief-
hebbende echtgenote paste hij zich met de
tijd moeizaam aan, die onvoorstelbare
eenzaamheid van het leven... ne mens staat
dan voor zoveel dingen alleen.

Hij hield van zijn huis en zijn tuin, waar
hij na inspanning rust en voldoening vond.
Vader, wij vinden het spijtig dat wij niet
méér voor U hebben kunnen doen! Gij
waart zo vergroeid met alles wat in huis
U deed denken aan vroeger... het stille
geluk met uw echtgenote en kinderen...
neen, uw huis verlaten... voor niets ter

wereld. Wij danken U Vader, voor het vele
schone en waardevolle dat Gij ons, samen
met moeder zaliger, voor het leven hebt
meegegeven.

Nu, beter dan vroeger, beseffen wij dat
wij het nooit kunnen vergelden tenzij door
een vurig gebed, iedere dag en zeker ieder
week in de Zondagmis, opdat Gij spoedig
terug moogt verenigd zijn, samen met moe-
der in de oneindige Liefde van Gods Va-
derhuis.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, mijn afscheid was zo onverwacht ;
gij weet dat Ik altijd dankbaar was voor
de kleinste genegenheid ; mocht Ik mij ver-
der blijven verheugen in de beste ver-
standhouding onder elkaar en in Uw gebe-
den die toch een blijvende waarde hebben
over de dood heen.

Daardoor zal het mij gegeven worden
samen met moeder de eeuwige Lente te
beginnen bij God, die ons met zijn onein-
dige Vaderlijke Liefde daarvoor heeft ge-
roepen. In afwachting van dat eeuwig sa-
menzijn ook met U... Vaartwel en bidt
voor mij.

De families **VAN GROOTENBRULLE,**
DE BRAKELEER,
DE MEYER
en **MARE,**

danken U voor de blijken van deel-
neming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde