

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Francies
VAN GROOTENBRULLE

geboren te St.-Maria-Lierde op 1 april 1875 en zeer
godvruchtig overleden te Nederbrakel op 8 juni 1961,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

O groot geheim der dood ! Hoe goed leert gij ons
kennen wat wij op aarde zijn.
De dood is het ogenblik der waarheid, het is dan
dat men de aardse zaken kent, zoals ze zijn ; stof
en ijdelheid.

Daarom, o mens, hecht u niet aan de wereld.

Doe het goed, dat ge kunt doen, en vergader
schatten voor het eeuwig leven.

«Mijn misslagen heb ik voor U beleden en mijn
ongerechtigheden niet verheeld, daarom, heb mede-
lijden met mij, o God, overeenkomstig uw grote
barmhartigheid». Psalm 31.

Duurbare bloedverwanten, hebt dank om uw ge-
negenheid, blijft mij indachtig in uw gebeden en
in de zondagsmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.
De vier akten. 12 j. afl.



De familie

VAN GROOTENBRULLE,

is zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en dankt U.