

Uwe geloovigen. Heer. gaan tot een ander leven
over, zij sterven niet!

†
GEDENK IN UWЕ GEBEDEN
DE ZIEL VAN

Mijnheer

HENRI VAN GROOTENBRULLE

geboren te Ste-Maria-Lierde, den 29 Nov. 1870,
en godvruchtig in den Heer ontslapen
te St-Martens-Lierde, den 22 Oktober 1946.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De verduldigheid in het lijden is een onuitputtelijke
bron van genade, het zekerste teeken van zaligheid
en de rechte weg naar den hemel!

De mensch die zich in lijden en sterven aan den
Heer onderwerpt sterft in vrede.

Zijt ge met Jezus meegestorven dan zult ge ook
samen met Hem leven; en waart ge zijn gezelschap
verdrinking, ook zult ge het wezen in de heerlijk-
heid.
H. Thomas à Kempis.

Beminde Broeders, ik moet dit tranendal verlaten!
Heb dank voor uwe zorgen en genegenheid waar-
mede gij mij in mijn laatste dagen omringd hebt;
blijft God getrouw en vergeet mij niet in uwe ge-
beden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!
300 dagen afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 dagen afl.

R. I. P.

Mijnheer Frans VAN GROOTENBRULLE;
Mijnheer Kamiel VAN GROOTENBRULLE;
De Familien VAN GROOTENBRULLE en EECKHOUT,
danken Ued. hartelijk voor de blijken van genegenheid hen
betoond bij het afsterven van Mijnheer HENRI VAN GROOTEN-
BRULLE, hun Broeder, Neef en Bloedverwant.