

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en liefde geven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

OMER VAN GROOTENBRULLE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE BACKER

geboren te Hemelveerdegem op 1 oktober 1907
en godvruchtig overleden in het Algemeen Zie-
kenhuis St.-Elisabeth te Zottegem op 8 mei 1989,
nadat hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzal-
ving ontvangen had.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden
Lid van de Mijnwerkersbond

De families

**VAN GROOTENBRULLE, DE BACKER,
DE VOS en DE FREYNE,**

danken u voor de blijken van christelijk
medevoelen en uw gelovig gebed.

Deze man en vader heeft de leeftijd van de
zeer sterken mogen bereiken. Nochtans om te
voorzien in het onderhoud van zijn gezin en om
de toekomst van zijn kinderen veilig te stellen
heeft hij zware arbeid verricht in de mijn. Om
zijn harde vlijt, om zijn noeste arbeid, om zijn
grote kommer zijn zijn kinderen hem nu nog
dankbaar en denken met grote eerbied terug
aan het zware leven dat hun vader gekend heeft.
Daarbij kwam dan nog ziekte in het gezin zijn
zorg verzwaren. Omringd door de dankbare be-
langstelling van zijn kinderen heeft hij wel sa-
men met zijn echtgenote jaren van rust en
tevredenheid gekend, mocht hij nog genieten
van de gezelligheid van eigen huiskring en van
de vredige en rustige stilte van de natuur die
zijn woning omgeeft.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en
lieve kleinkinderen, samen hebben wij veel ge-
lukkige dagen gekend en de lasten van beproe-
vingen gedeeld. Samen hebben wij ons dikwijls
sterk verbonden gevoeld door onze familieban-
den. Ik mocht en kon fier zijn op mijn naast-
bestaanden.

Ik ben u allen dankbaar om uw genegenheid
die ik zo vaak mocht ondervinden. Gaat nu met
uw droefheid naar God toe en bidt tot de Heer :
« Grote God, het kost ons grote moeite om deze
mens aan U terug te geven. Jarenlang waren
wij met hem vertrouwd, hij werd een stuk van
ons eigen leven en toch danken wij U omdat
deze mens echtgenoot en vader voor ons mocht
zijn. Aanvaard hem nu na volbrachte levenstaak
en schenk hem Heer, Uw eeuwige vreugde ».