

*Nu rusten zij, uw vader handen
die in onze handen zijn gewijd.
Uw werk ontstijgt de aardse landen
en reikt tot in de eeuwigheid.*



Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

De Heer

Gustaaf VAN GUCHTE

echtgenoot van Mevrouw Alphonsine DAUWE

Ereveldwachter.

Hij werd geboren te Moerbeke op 17 mei 1920
en is godvruchtig in familiekring overleden
te Geraardsbergen op 29 januari 2001,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:

VAN GUCHTE - DAUWE

VAN DER PUTTEN - PEVENAGE

danken U oprecht voor uw deelneming en gebed.

De parochie nodigt familie en vrienden uit op de
gezamenlijke nadienst op maandag 5 februari en maandag
12 maart 2001 te 18u30.

*Pas na kerstmis is Gustaaf beginnen sukkelen, maar vrij
vlug is hij duidelijk achteruitgegaan. Hij is slechts enkele
dagen bedlegerig geweest. Zondagnamiddag – slechts
enkele uren voor zijn sterven – heeft hij bewust en
meebiddend, omringd door vrouw en kinderen, het
ziekensacrament ontvangen.*

*Aanvankelijk was Gustaaf schrijnwerker en meubelmaker
thuis in het bedrijf van zijn ouders. Later werd hij
veldwachter te Moerbeke en nog later wijkagent voor
Onkerzele. In zijn werk was hij een echte volksvriend, zeer
behelpzaam voor eenieder. Hij werd sterk gewaardeerd
door zijn collega's. Rechtschapenheid en rechtvaardigheid
tekenden hem. Hij was wars van alle huichelarij en deed
zijn werk heel plichtsbewust. Hij was ook een humorist,
met een kwinkslag en een lach. Sport was zijn interesse.
Hij wist zich ook zeer goed aan te passen aan zijn nieuwe
woongeving in Geraardsbergen. Vrouw, kinderen en
kleinkinderen vonden bij hem veel steun. Hij was zeer
bezorgd om hen. Samen met Alphonsine is hij 52 jaar door
het leven mogen gaan. En met alleen voor het gezin maar
ook voor de ganse familie was hij de bindends schakel. Hij
had enorm veel vrienden.*

*Gustaaf was ook een gelovig man. Heel vaak trok hij naar
de Oudenberg om in stilte te bidden.*

*Heer onze God, wij vertrouwen Gustaaf toe aan uw
onbegrensde liefde en barmhartigheid, wij vragen U, laat
hem voor eeuwig gelukkig zijn en laat ons ervaren dat hij
ons ook nu nog innig nabij blijft.*

O.L.V. van de Oudenberg, bid voor ons.

Geraardsbergen, 3 februari 2001

BEGRAFENISONDERNEMING - ROUWCENTRUM - DRUKKERIJ

Collier b.v.b.a. • Karkoolstraat, 2 – 9500 Moerbeke – 054/ 41.35.00