



BID VOOR DE ZIEL VAN

Meijffer

Marie Ydalie VAN GYTE

*geboren te Galmaarden de 31 januari 1874 en er
zacht in de Heer ontslapen de 26 juli 1962, ge-
sterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden*

De hoge ouderdom is een kroon van glorie als zij gevonden wordt op de weg der deugd.

De Heer had haar een schone ziel gegeven ; zij was zachtaardig en minzaam van karakter, dienstvaardig jegens iedereen, vooral was zij godsdienstig.

De eenvoud en oprechtheid harer ziel, de goedheid en zachtmoedigheid haars harten, de godsvrucht haars leven, deden haar van God en de mensen beminnen.

Hoe zoet is het te sterven als men zó een lang leven heeft doorgebracht in ware godsvrucht en deugd.

Vaartwel dierbare huisgenoten, gij zijt mijne vreugde en troost geweest in de laatste jaren van mijn leven. Dag en nacht waart ge bij mij en alles hebt ge beproefd om mijn oude dagen zo gelukkig mogelijk te maken.

Dit strekt U tot eer ! Om die overgrote zorgen zal God U zegenen.

Ik vraag U geen tranen, maar dat gij mij immer zoudt indachtig wezen in uwe gebeden en offers.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



Uw gebed was een zoete
lafenis voor onze dierbare
overledene, uw deelneming
was een ware troost voor
de familie.

Hiervoor danken U de familiën :

VAN GYTE
en
TIMMERMANS.

Druk. Cordier. Bever.