



Bid voor de zielerust van

DE HEER

FRANÇOIS VAN HAELEWYN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

CÉLESTA POT

geboren te Elsegem de 21 juni 1891 en godvruchtig
overleden te Elzele de 21 januari 1965,
gesterkt door de HH: Sakramenten der Stervenden.

Houden we ons immer gereed om aan God reken-
schap te geven van ons aardse leven, want de Zoon
Gods kan ons komen halen elk ogenblik van de dag.

Voor dit plotseling overlijden, o Heer, buigen we
ons betrouwvol neer! Uw heilige Wil geschiede, over-
tuigd dat we zijn dat al wat Gij toelaat in de wereld
voor ons beste welzijn is. Want het leven is kort, de
eeuwigheid is lang.

Het was een man, goed, rechtvaardig. Zijn ganse
leven heeft hij doorgebracht in de weg der rechtvaar-
digheid en eer, wat hem de vriendschap en de eerbied
verdiend heeft van allen die hem gekend hebben.

De zoste troost die men in het graf meeneemt is de
overtuiging dat hij geweest is een echtgenoot zonder
blaam, een toegewijde en werkzame vader die aan
zijn kinderen nalaat de eerlijke naam van stevige
beginselen.

Mijn welbemінде kinderen, gij zijt altijd gehoorzaam
geweest aan uw vader, en neemt nu mijn aanbeve-
ling aan: Bemint malkander. Blijft verenigd, en de
God van Vrede zal met u zijn.

Vaarwel, mijn geliefde echtgenote, vaarwel mijn
lieve kinderen die ik zo liefhad. Bewijs mij uw erken-
telijkheid met voor mij te bidden en samen verenigd
te blijven.

O God van barmhartigheid, wij bidden U ootmoe-
dig de ziel van uw getrouwe dienaar François, die
gij uit de wereld hebt geroepen, op te nemen in uwe
hemel. Daarom gebied aan uw engelen haar te ont-
vangen en in het paradijs binnen te leiden, zij die
in U geloofd heeft en op U betrouwde. Schenk haar
de eeuwige vreugden bij U in het Vaderhuis.

*Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust!
O. L. Vrouw van Lourdes, bidt voor hem!*

Mevrouw François VAN HAELEWYN,

Heer en Mevrouw Robert VAN HAELEWYN-
MARBAIX en dochter Martine,

Heer en Mevrouw Victor VAN HAELEWYN-
HIMSCHOOT en zoon Luc,

Heer en Mevrouw Albert VAN HAELEWYN-
TERNOOT en zonen Marc en Patrick,

Heer en Mevrouw Gaston VAN HAELEWYN-
DE VOS en dochter Conny.

De familiën VAN HAELEWYN-COOMAN en
POT-RUELENS,

danken U om de gebeden en blijken
van genegenheid betoond bij de diepe
rouw die hen komt te treffen.