

De Heer gaf haar de liefde, de bezorgheid en het gezag van een goede moeder.

+

BID VOOR DE VROME ZIEL VAN  
MEVROUW

### **Bertha VAN HAESVELDE**

weduwe van **Alfons VAN DE KERKHOVE**,

geboren te Zegelsem op 17 augustus 1901 en godvruchtig overleden in het rusthuis « St.-Ursmarus » te Zegelsem op 19 februari 1985, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.  
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Stil en zonder het te beseffen, is deze overledene van het aardse naar het eeuwig leven overgebracht. Vreugde en lijden, alles gaat voorbij op deze aarde. Het leven is doorweven met moeilijkheden en kwellingen. Zalig zij die dat alles weten te heiligen door het te aanvaarden als komende van God en voerende naar God. Het leven van deze dierbare overledene was schoon.

Moeder gaat altijd te vroeg heen. Nooit, hoe oud wij ook geworden zijn kunnen wij haar missen. Haar milde goedheid, haar eenvoud, haar stille tegenwoordigheid hebben ons leven diep gelukkig gemaakt. Haar

wijs woord, haar woordeloos voorbeeld, haar opbeurende kracht, waren voor ons steeds een spoorslag om door de moeilijkheden het hoofd recht te houden.

De glorie van de wereld zocht zij niet, wel goed en genegen voor ieder die haar benaderde. Wat was ze gelukkig in het Rusthuis, in Zegelsem geboren en er mogen sterven, ze had dit altijd gewild.

Moge de Heer nu haar woorden gebruiken en zeggen: « Blij dat ge gekomen bent ». We wensen het haar van harte toe.

Geliefde zoon, kleinzoon en schoondochter, beste familie, hebt dank voor alles. Blijft mij indachtig in uw gebeden en de schoonste eer die ge mij kunt geven is te wandelen op de wegen die ik u heb voorgeleefd.

Aan de Eerwaarde Zusters en gans het personeel van het Rusthuis, veel dank om uw genegenheid, liefde en goede zorgen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!

O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten, bekom ons goede en heilige moeders.

Voor uw aanwezigheid en gebeden danken U van harte :

de families VAN HAESVELDE,  
VAN DE KERKHOVE, DE SMET,  
VAN DRIESSCHE.

Begr.-Crematies Amand Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel