



Bid voor de ziel van
DE HEER

Hector Van Haesevelde

Echtgenoot van Mevrouw
Tarcilla De Vleeschouwer.

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op
20 oktober 1909 gaf hij zijn ziel aan de
Schepper terug te Erwetegem
op 3 mei 1997, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der stervenden.

Oud-Strijder 1940-1945 – Krijgsgevangene

—
In de seizoenen van het leven,
in jouw lente, zomer, herfst en wintertijd
ben je steeds dezelfde gebleven.

Altijd stond je voor ons klaar
en zelfs als het moeilijk ging
viel je niets te zwaar

Steeds bleef je moedig en blij
want vriendschap en liefde
hoorde er gewoon bij.

—
Nu de zon komt, de bodem braakt
Heeft jouw stil heengaan
ons diep geraakt.

Dierbare echtgenote, 63 jaar lang hebben wij
lief en leed gedeeld. Samen waren wij gelukkig.
Dank voor al wat gij voor mij hebt gedaan.
Mijn heengaan is geen scheiding, voor immer
in gebed blijven wij bij God verenigd.

Beste familieleden en vrienden, voor de vele
blijken van genegenheid en bekommernis dank
ik U ten zeerste.

—
Dat hij ruste in de vrede en het geluk
van de Heer.

—
De namis wordt opgedragen op donderdag
29 mei 1997 om 19.30 uur.

—
Mevrouw Tarcilla De Vleeschouwer,
De families Van Haesevelde, De Vleeschouwer,
Persoons en De Weirdt
danken U voor de blijken van deelneming.

Rouwleiding Vandekerckove, tel. (09) 362 45 30