

†

BID VOOR DE ZIEL

van *Mevrouw*

## Maria Van Haesevelde

*echtgenote van de Heer*

**René DESTERKE**

*geboren te Zegelsem op 26 november 1906  
en overleden te Ronse op 11 september 1975,  
voorzien van de H. H. Sakramenten.*

---

In Christus is voor ons de hoop op de hemelse  
verrijzenis als een stralend licht opgegaan, zodat  
wij, die gedrukt gaan onder de zekerheid van de  
dood, toch de troost in ons dragen van onze toe-  
komstige onsterfelijkheid.

Als gelovige mensen sterken ons de woorden van  
de Heer : « Ik ben de verrijzenis en het leven, al wie  
gelooft in Mij zal leven, ook al is hij gestorven ».

Heer, laat uw verlossing  
zonder maat neerkomen  
op onze goede echtgenote,  
moeder en familielid  
die geduldig heeft gebogen  
voor de lijdensweg,  
die leidde naar U, Heer.

Dierbare echtgenoot, dochter en kleinkind, heb  
dank voor uw steun en genegenheid.

Blijft mij gedenken in uw gebed. Eens zien we  
elkander weer.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.

---

**Begrafenisonderneming : Firma J. Aelvoet, Ronse.**

Heer René DESTERKE,

Mevrouw

Lucien DE VLEESSCHAUWER-DESTERKE,

Luc DE VLEESSCHAUWER,

De families VAN HAESEVELDE, CAROBEL,  
DESTERKE en FOSTIER,

*danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname in  
hun rouw.*