

Haar wegen waren schoon en vreedzaam. (Prov.)

†  
BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

Maria Van Haesevelde

echtgenote van mijnheer

EUGEN GODIJN,

geboren te Zegelsem de 25 october 1911 en  
overleden te Gent de 22 februari 1987,  
voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God : hij stelt een einde aan de ellenden van dit leven en is het begin van het eeuwig geluk.

De dierbare overledene was een van die goede zielen op wier hart de echtgenoot altijd kon steunen, tot wier goedheid het kind altijd zijn toevlucht kon nemen. Eenvoud en nederigheid van gemoed, nauwgezetheid van geweten, oprecht geloof en ware deugdzaamheid maakten haar door iedereen geacht en bemind. Groot zijn dan ook haar verdiensten bij God.

Dierbare echtgenoot, lieve dochter en familieleden, mijn afsterven is voor U een zware beproeving. Uw tranen getuigen voor de wereld hoe innig gelukkig wij samen waren in onze gemoedelijke huiskring. Doch troost U in de gedachte dat eens de dag komt dat we malkander zullen weervinden in eeuwige blijdschap. Laten we intussen veel voor malkander bidden. Vaart allen wel en leeft braaf, deugdzaam, kristelijk. God zegene en beware U.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families VAN HAESEVELDE, GODIJN, DE BACKER en DE GROTE.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.