

+

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

**Maria VAN HAESVELDE**

weduwe van de Heer Gilbert DE ROOSE

Zij was geboren te Leupegem op 21 oktober 1907 en overleed te Ronse op 6 december 1983, gesterkt door de genademiddelen van onze Heilige Moeder de Kerk.

---

„Onze dagen gaan somber voorbij en zuchtend verstrijken de jaren. De maat van ons leven is zeventig jaar en als wij heel sterk zijn tachtig. Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg en snel komt het uur van vertrekken”. (Psalm 90).

Gelukkig de mens die geleefd heeft in liefde tot God en tot de mensen, die zijn plicht heeft gedaan en klaar is om rekenschap te geven over het ontvangen leven en het oordeel niet moet vrezen. Als gelovigen weten wij dat God barmhartig is en rekening houdt met onze menselijke zwakheid.

Daarom vertrouwen wij onze overledenen toe aan God, omwille van het lijden en de dood van Jezus die ons heeft verlost en op wie wij mogen hopen.

Mijn dierbaren, dank voor uw genegenheid en zorgen. Laten wij samenblijven in de Gemeenschap van de Heiligen.

Heilige Maria, bid voor ons en voor haar.

DE FAMILIE

dankt U oprecht voor de  
blijken van kristelijke deelneming  
haar betuigd bij het heengaan  
van de dierbare afgestorvene.