

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Ps.126

+

Vroom aandenken aan

Mevrouw

MARIA MAGDALENA VAN HAESEVELDE

weduwe van

André DE VLEESCHAUWER

geboren te Rozebeke op 19 november 1907 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 1 december
1989.

God onze Vader,

aan U zijn de eeuwen en de tijden,
de dagen en de nachten horen U toe.

Laat niet toe dat wij leven

alsof wij niets meer verwachten.

Wek in ons hart de heilzame onrust

voor het uur waarop Uw zoon ons uitnodigt

van zijn Rijk bezit te nemen.

(openingsgebed 1° adventszondag)

Sinds vele jaren, moeder, was je door je toestand
afhankelijk van de hulp van anderen. Wij zullen wel
nooit weten hoe jij moeten strijden hebt om de
moeilijke en eenzame momenten weer te boven te
komen. Ondanks al je problemen en zorgen aan

vaardde je het lijden, ook al omdat je wist wat het
betekende in je eigen huisje en geboortemgeving te
kunnen blijven. Alleen de laatste weken kon dit niet
meer door de beroerte die je trof.

Beste kinderen en kleinkinderen en allen die om mij
bezorgd waren, ik ben jullie dankbaar voor de hulp
en genegenheid die ik mogen ontvangen heb.

(F.D.V.)

God en Vader,

We willen U danken : om de genade

van ons aan elkaar gegeven zijn

in wederzijds geven en ontvangen,

om haar hartelijke opendeur

met een glimlach en een zachte humor,

om haar gelovig vertrouwen

dat Gij het leven wilt voltooien

en ons eens weer bij U samenbrengt

door de kracht van de verrijzenis

van Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

Haar kinderen en kleinkinderen danken u voor
uw medeleven en gebed.

De families VAN HAESEVELSE - SCHOK-

KAERT en DE VLEESCHAUWER - DE

LANGHE

Begraaf.funer.drukw. R. De PAUW-Moreels
Zwalm Beerlegem 055/499.012